

Hartslag

Pasen

Nieuw Licht in ons duister
over de Paaskaars

Wat weet jij van Pasen?
doe de quiz!

Het sacrament van het huwelijk
wat betekent trouwen in de kerk?

Welkom aan nieuwe pastoraal werker
Wies Sarot stelt zich voor

HartSlag is een uitgave van:
Parochie H. Suitbertus
Ridderstraat 198
4101 BK Culemborg
www.suitbertusparochie.nl

nr. 2: 23 maart - 17 mei 2024

Pastoraal team

pastoraalteam@2parochies.nl
Fred Hogenelst (pastoor)
pastoor.hogenelst@2parochies.nl
Telefonisch spreekuur woe. 13-14 uur
en don. 18-19 uur, 06-23380310
Vincent van der Helm (diaken)
diaken.vanderhelm@2parochies.nl
Ed van de Moosdijk (pastoraal werker)
e.vandemoosdijk@2parochies.nl
Wies Sarot-Erkens (pastoraal werker)
w.sarot@2parochies.nl
Marianne van Tricht (pw beleid)
m.vantricht@2parochies.nl
Lilian Weijman (pastoraal werker)
l.weijman@2parochies.nl

Secretariaat parochie en bestuur

Yvonne Schneider- v.d. Heijden
06-206 259 09
secretariaat@suitbertusparochie.nl

Parochiebestuur

pastoor Fred Hogenelst (voorzitter)
Bert de Weerd (vicevoorzitter)
vacature (secretaris)
Hans Buitenhuis (penningmeester)
Leon van Treijen (gebouwen)
Frank Millenaar (lid)
Cisca Sparla-Versluis (lid)
Mildred Visser (lid)

Vertrouwenspersoon

Ellen Kok-Hendriks
vertrouwenspersoon@2parochies.nl
06-44918278

Opgave doop en huwelijk

zie website:
www.suitbertusparochie.nl/ikwil...

Ziekenzalving/-zeggen

neem contact op met uw lokale
secretariaat

Centrale redactie

Anne-Marie Rijs
Trees van Saase
Marianne van Tricht
hartslag@suitbertusparochie.nl
voor *parochiebrede artikelen*

Sluitingsdatum kopij nr. 3 - 2024

periode 18 mei - 12 juli : 23 april

Disclaimer:
We hebben getracht voor het gebruik van foto's en teksten toestemming
te vragen aan de rechthebbenden. Mocht u desondanks menen dat uw
rechten niet zijn gehonoreerd, dan verzoeken we u contact op te nemen.

Van het pastoraal team.....

Paaswens



Wij zijn nog onderweg, het is nog veertigdagentijd, maar binnenkort is het weer Pasen. Ook in onze parochies wordt Pasen enthousiast en met zorg voorbereid en straks gevierd. En toch is Pasen geen gemakkelijk feest. Want Pasen gaat over het lijden en de dood van onze Heer en daarmee ook over lijden en dood van ons allen. Maar gelukkig gaat het ook over Opstanding uit de dood (verrijzenis) en eeuwig leven, ook voor ons allemaal.

De veertigdagentijd: een tijd van inkeer, omkeer en toekeren (naar elkaar). Zoals Jezus trekt door de woestijn en ook het Volk van God, zo trekken ook wij door de woestijn. En de wereld om ons lijkt wel steeds meer woestijn te worden. Want ondanks de vele echte regen, is er veel geestelijke droogte en lijden en eenzaamheid en geweld en onmacht en verdriet; dichtbij en ver weg. Als je het nieuws hoort en leest, dan baart dat zorgen en stemt tot nadenken. Het beangstigt ook mensen, begrijpelijk. Maar natuurlijk is er ook hoop. Bijvoorbeeld vanwege het wereldwijd Synodaal Proces dat door Paus Franciscus in gang is gezet; wij doen daar van harte aan mee. Maar ook de stappen voor een nieuw beleidsplan geven moed. En we hebben onze nieuwe collega pastor. Dat zijn ook allemaal lichtpuntjes. Zo zoeken we samen, steeds weer opnieuw, naar het échte licht dat hoop brengt en verlichting in ieders leven en in onze geloofsgemeenschappen.

En dan wordt in het donker van de Paasnacht dat ene kleine vlammetje binnengedragen. En er klinkt: "Licht van Christus: Heer wij danken U." Eén klein lichtpuntje in die grote donkere ruimte van de kerk. 'Het levenslicht, het nieuwe leven!' En allen die aanwezig zijn nemen dat licht aan. Vanaf de Paaskaars verspreidt het zich vlot door de hele ruimte, bijgestaan door de assistenten van de voorganger. En dan klinkt het lied: 'Laat juichen!' Wij juichen om de overwinning: alle ellende en verdriet en nood en dood zijn overwonnen. Er is Opstanding en Verrijzenis. Het hernieuwde leven is gevonden. Het is Pasen!

En het is en blijft bijzonder waardevol dat vrouwen als eerste ontdekken dat het graf leeg is, dat de Heer is opgestaan. Hij is Verrezen. En er is eerst schrik en verbijstering en ongeloof, onzekerheid... begrijpelijk want: Dit kan toch niet?! Maar dan komt toch het besef wat er gebeurd is. En de vrouwen gaan het verkondigen. Het geloof 'komt tot leven' het bloeit op. De Steppe zal bloeien. De hoop wordt weer gevoed. We zijn er nog niet maar er is nieuw leven, nieuwe hoop en nieuwe energie.

Ik wens ons toe dat die ene kleine, krachtige vlam van Pasen ook in onze gemeenschappen wordt aangenomen. En moge ook ons geloof, onze woestijn, weer tot bloei en tot leven komen. Ik wens u allen een Zalig Pasen.

Fred Hogenelst, pastoor



Nieuw Licht in ons duister

Net als bij Kerstmis is ook bij Pasen het licht belangrijk in de liturgie. De paaskaars is gedurende het kerkelijk jaar, maar vooral in de aanloop naar Pasen, een symbool met een krachtige betekenis.

Paaskaars

De paaskaars symboliseert het licht van de verrezen Christus. Daarom brandt deze grote, versierde kaars vanaf Pasen bij alle vieringen goed zichtbaar op het priesterkoor. Na het pinksterfeest wordt de kaars gedoofd. Zo wordt uitgedrukt dat de geloofsgemeenschap vanaf dat moment, met de hulp van de heilige Geest, zélf drager is van het licht van Christus. De paaskaars komt bij de doopvont te staan en wordt alleen nog ontstoken bij doop- en uitvaart- vieringen en bepaalde hoogfeesten.



Paaswake en lichtritrus

Goede Vrijdag en Stille Zaterdag bepalen ons bij de kruisdood van Jezus en zijn verblijf in het graf. Dagen om te gedenken en stil te zijn, net als de kerkklokken. En dan... als het duister is ingevallen, begint het grote feest van de paaswake met de indrukwekkende lichtritrus.

Er brandt geen licht in de kerk en buiten voor de kerk, of in het portaal, wordt een vuur gemaakt. Samen met zijn assistenten, van wie er één de paaskaars draagt, komt de priester naar het vuur en zegent het.

Symbolen

Op de paaskaars staan altijd als symbolen het kruis van Christus en de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet, de alfa en omega. Die letters wijzen erop dat God bij het begin en het einde van ons leven betrokken is – het begin en het einde is. De priester spreekt bij de symbolen op de paaskaars de volgende woorden uit: *Christus gisteren en heden, Begin en Einde, Alfa en Omega, Hem behoren tijd en eeuwigheid, heerlijkheid en heerschappij door alle eeuwen der eeuwen. Amen.*

Vervolgens kan de priester vijf wierookkorrels (nagels) in de vorm van een kruis in de paaskaars steken. Deze nagels symboliseren de vijf kruiswonden van Jezus, veroorzaakt door de spijkers door zijn handen en voeten en de steek in zijn zij door een Romeinse soldaat. De priester zegt daarbij: *Door zijn heilige glorievolle wonden bescherm en behoede ons Christus de Heer. Amen.*

Processie

Daarna ontsteekt de priester de paaskaars aan het vuur, en wordt de gewijde kaars met zijn kleine vlam van achter uit de kerk door het middenpad naar voren gedragen. Op weg naar het altaar wordt drie keer gestopt, waarbij de priester of diaken telkens 'Licht van Christus' zingt. De kerkgangers antwoorden met 'Heer, wij danken U'. Ondertussen ontsteken degenen die aan het gangpad zitten een kleine kaars aan de paaskaars en geven het vlammetje aan elkaar door, totdat de hele kerk helder verlicht is. De paaskaars wordt vervolgens zo dicht mogelijk bij het altaar op een standaard geplaatst en bewierookt. Dan klinkt het vreugdevolle Exultet, het paaslof: *Laat juichen...*

Het is Pasen, en alles wordt nieuw!

Anne-Marie Rijs

De keuze van de paaskaars

Op de paaskaars is meer te zien dan het nieuwe jaartal, het kruis en de alfa en omega. Getuige de vele verkoopsites van paaskaarsmakers valt er heel wat te kiezen. Voor de locaties Tiel en Culemborg is het aan pastoor Hogenelst om een passende afbeelding te zoeken, met raadpleging van de koster; in de andere locaties wordt de keuze meestal gemaakt door de koster, de liturgiecommissie of het secretariaat



"Ik kijk dan of er een speciaal kerkelijk jaarthema is, zoals het jaar van de eucharistie of van de barmhartigheid. En ik vind dat de afbeelding snel duidelijk moet zijn, met herkenbare symboliek en heldere kleuren, die ook van een afstand goed te zien is", aldus pastoor Hogenelst. Sommige gemeenschappen bieden de mogelijkheid om een huispaaskaars te bestellen, met doorgaans dezelfde afbeelding, maar dan een kleine maat. Deze huiskaarsen kun je meenemen naar de Paasnachtviering en laten zegenen. Het gebeurt natuurlijk dat de vorige paaskaars niet helemaal opgebrand is; dat hangt ook af van het aantal uitvaarten dat er is geweest. In dat geval wordt de oude paaskaars wel eens geschonken aan een parochiaan. Een waardevol cadeau!

Welkom in de Paaswake

Dit jaar worden de Paaswakes in Tiel en Culemborg gevierd, om 21:00 uur. Van harte welkom om dit feest van Licht en nieuw Leven mee te vieren!

Welkom in (extra) viering met palmwijding

Omdat niet in al onze kerken op Palmzondag (24 maart) een priester voorgaat, is er dit jaar vooraf een extra Palmzondagviering met Eucharistie waarin de palmtakjes voor deze gemeenschappen gewijd worden.

Vertegenwoordigers van deze gemeenschappen zijn met hun palmtakjes aanwezig en zorgen dat de gewijde takjes op Palmzondag in hun kerk uitgedeeld kunnen worden. Parochianen van deze gemeenschappen en andere belangstellenden zijn van harte welkom om mee te vieren. Laten we samen de Goede Week beginnen!

Extra viering op 22 maart

In de Suitbertusparochie is deze extra viering op vrijdagavond 22 maart om 19.00 uur in de H. Dominicuskerk te Tiel (m.n. voor Buren, Culemborg en Linge). Pastoor Hogenelst gaat in deze viering voor.

Wat is Palmzondag ook al weer?

Palmzondag herinnert aan Jezus' intocht in Jeruzalem en hoe de mensen Hem juichend de stad binnenhaalden terwijl zij zwaaiden met palmtakken. Maar dezelfde mensen die "Hosanna" riepen, zouden een paar dagen later "kruisig hem" roepen. Daarom is Palmzondag een dag met twee kanten: er is de vreugde om Jezus' intrede en er is ook de verwijzing naar Goede Vrijdag, de dag waarop Jezus door hetzelfde volk in de steek gelaten wordt.

Met Palmzondag starten we de Goede Week. In deze meest intense week van het kerkelijk jaar gedenken we het lijden en sterven van Jezus Christus. En bereiden we ons voor op het belangrijkste christelijke feest: Pasen. Dan vieren we Christus' verrijzenis uit de dood en dat Hij, door lijden en dood heengegaan, ons allen uitzicht geeft op nieuw en eeuwig leven.

Palmtakje gaat het hele jaar mee

De palmtak, meestal buxus, verwijst naar de juichende



mensen die langs de weg stonden bij Jezus' intocht in Jeruzalem. In de kerk wordt dit verhaal op Palmzondag voorgelezen. Dan worden palmtakjes door de priester gewijd. Iedereen neemt een gewijd palmtakje mee naar huis en plaatst het bij een kruisbeeld. Daar blijft het een heel jaar staan. Vóór Aswoensdag neem je het weer mee en wordt het verbrand tot as. Het askruisje is dus de as van het palmtakje dat een heel jaar van ons leven heeft 'meegemaakt'. Buxus wordt als symbool van vreugde en boete gezien. Als groenblijvende struik is hij tevens symbool voor hoop en onvergankelijk leven.

Pastoraal team

29 maart: Levende Kruisweg Tiel



Op Goede Vrijdag 29 maart is er weer een Levende Kruisweg in Tiel. Iedereen is van harte welkom op vrijdag 29 maart van 15 tot 16 uur in de Dominicuskerk in Tiel, Sint Walburgkerkpad 1.

Dit jaar is er geen processie door de stad. We beelden de verschillende staties (scènes) van de laatste tocht van Jezus uit in de Dominicuskerk. Bij elk van die staties staan we op verschillende manieren stil. De spelers en voorgangers willen u het verhaal laten meemaken en u aan het denken zetten.

Ed van de Moosdijk

Eerste Heilige Communie

In onze parochie H. Suitbertus doen de kinderen hun Eerste Heilige Communie op 16 juni in Tiel.

Veel kinderen hebben zich opgegeven en zijn reeds gestart met de voorbereiding.

We wensen de kinderen en hun ouders een goede voorbereiding!

Namens de werkgroep, pastoor Hogenelst



"Zalig de voeten van de vreugdebode"

Wies Sarot-Erkens stelt zich voor

Op school leerden we dat je een opstel en andere teksten nooit met het woordje 'ik' moest beginnen. Een goede les, maar wel eentje die een beetje moeilijk in de praktijk te brengen is als iemand je vraagt om eens te beschrijven wie je eigenlijk bent. Daarom hierbij toch maar een beschrijving van mezelf met een paar keer dat kleine woordje erin.

Ik ben in 1962 geboren in Barneveld, op de Veluwe dus, in een RK gezin. Een van mijn ooms was missionaris maar kwam om gezondheidsredenen terug naar Nederland en was o.a. pastoor in Beesd. Hij was één van de inspiratiebronnen voor mijn keuze om na de middelbare school Theologie te gaan studeren in Utrecht. Tijdens de studie ontmoette ik Marcel en we waren al snel getrouwd. In die jaren hebben we ook een hele tijd in Bunnik gewoond.

Mijn eerste aanstelling kreeg ik in 1989 in de Nicolaasparochie in IJsselstein. Daar, in IJsselstein, werden onze drie kinderen geboren. Mijn tweede aanstelling was in een voor de huidige begrippen klein parochieverbandje: Doorn, Maarn, Woudenberg en Scherpenzeel. Terwijl ik daar werkte werd de parochie uitgebreid tot de huidige St. Maartenparochie. Nog steeds woon ik in deze parochie, omdat onze

kinderen schoolgaand waren toen ik van aanstelling veranderde en in Soest e.o. begon. Voor nu is dat een geluk, want Leersum, onze woonplaats, is aanzienlijk dichterbij dan Soest.

Overall waar ik werkte, was ik basispastor, wat betekent dat je in principe alles doet waar geen wijding voor vereist is, maar steeds met als eerste aandachtspunt de catechese voor jong en oud(er). Het is mijn diepste overtuiging dat dingen leuker worden als je er meer van weet. Dat geldt zeker ook voor het geloof, zo ontdekte ik tijdens de studie al. Dat ik dat geloof nu mag verdiepen samen met anderen als catecheet voelt daarom als een cadeautje. Vandaar mijn lijfspreuk: "Zalig de voeten van de vreugdebode".

Onze drie kinderen zijn inmiddels uitgevlogen en de oudste heeft zelfs al vier kinderen. Ze komen regelmatig bij ons logeren, maar we zijn geen oppasopa en -oma.

De beste manier van kennismaken, is natuurlijk de persoonlijke ontmoeting. Hopelijk kunnen we daar snel een vorm voor vinden.

Ik ben te bereiken op e-mailadres w.sarot@2parochies.nl

Graag tot gauw,

Wies Sarot, pastoraal werker

Nieuwe pastoraal werker gepresenteerd in Beesd

Op vrijdag 8 maart jl. werd Wies Sarot-Erkens door vicaris mgr. H. Woorts namens de aartsbisschop gepresenteerd aan beide parochies. In de sfeervolle (en goed bezette) kerk van Beesd was een feestelijke Vesperviering waarin mgr. Woorts de benoemingsbrief voorlas en Wies haar geloof belijdde en de ambtseed aflegde, met de hand op het Evangelarium. Na een welkom door collega's van het team en Charles Verwimp en Mildred Vuisser namens de besturen was er in De Dorpskring gelegenheid om Wies te feliciteren en veel geluk te wensen in haar nieuwe parochies.



Foto's: Carla Franssen

Nieuwe stap in synodaal proces

Na de bisschoppensynode van oktober jl. in Rome werd het stil. Er verscheen weliswaar een rapport met aanbevelingen rond een aantal thema's ter voorbereiding op de volgende synode, in oktober 2024, maar het bleef tot voor kort onduidelijk óf en hóe we als gewone gelovigen konden bijdragen aan de verdere voortgang van het synodaal proces. Half februari bleek dat de bisschoppenconferentie een Landelijke Werkgroep Synodaliteit heeft opgericht. In deze werkgroep nemen naast enkele bisschoppen ook vertegenwoordigers van de Nederlandse religieuzen, enkele theologen en de organisatie Luisterend op Weg (over wie wij al eerder berichtten) deel. En er kwam materiaal beschikbaar om verder te spreken rond vier thema's en daarover een verslag in te leveren, voor half april a.s. Wilt u daar meer van weten? U kunt de documenten vinden en downloaden via www.aartsbisdom.nl of www.luisterendopweg.nl/cursusmateriaal/

Ronde tafelgesprekken in onze parochies

Niet wetende dat dit te gebeuren stond, hadden we als pastoraal team net besloten aan te haken bij het nieuwe initiatief van het Netwerk Katholieke Vrouwen om parochianen verder te raadplegen over het thema 'Vrouwen in leven en zending van de Kerk', dat één van de belangrijkste thema's is in dit synodaal proces. We organiseerden in maart twee rondetafelgesprekken, in Wijk bij Duurstede en Tiel. De verslagen daarvan zullen we via het Netwerk aan de landelijke werkgroep aanbieden. Zo dragen we toch een steentje bij aan de nieuwe fase van het synodaal proces. In het volgende nummer hopen we te kunnen vertellen hoe de gesprekken in onze parochies verlopen zijn.



(Foto: Zaklina en Jacqueline (links) en Marianne (rechts) op 2 maart in Den Bosch)



Landelijke synodedag

Op 2 maart jl. was er in Den Bosch een landelijke synodale dag waar een 100-tal katholieken uit het hele land elkaar troffen om gesprekken te voeren rond thema's als 'Ons gedoopt-zijn als basis van ons kerk-zijn', 'Vorming in een missionaire kerk', 'Deelname aan een verwelkomende kerk', en 'Vrouwen in leven en zending van de Kerk'. Ik had het geluk te kunnen deelnemen. Ook uit PJ23 waren twee parochianen aanwezig: Jacqueline Theunissen en Zaklina Melis.

Hun impressie van deze dag: "Ik keer vandaag vol moed en hoop terug van de landelijke synodale bijeenkomst in Den Bosch. Als leerlingen van Christus zijn we nooit uitgeleerd en is onze Kerk nooit af. Maar het ontroert me dat zoveel mensen zich inzetten voor onze Kerk en ons prachtige geloof willen uitdragen. Ze ervaren de toegevoegde waarde van leven met het geloof, wat hartverwarmend is en mij verzekert dat we de wereld mooier zullen achterlaten voor de generaties na ons. Als we maar goed naar elkaar blijven luisteren en ons laten leiden door de Heilige Geest (Zaklina)." En Jacqueline zegt: "Doodmoe was ik toen ik thuiskwam van de landelijke synodale dag in Den Bosch. Ik nam deel aan de gespreksrondes 'Deelname aan een verwelkomende kerk' en 'Verdieping van ons doopsel'. Wat is luisteren intensief werk! Proberen echt te horen wat iemand zegt. Maar hoe waardevol! Tegelijk besef ik dat dit inge oefend moet worden. Niet alleen door mij, maar door ons allemaal. Dat dit alleen maar een begin is."

Persoonlijk was ik ook enorm getroffen door de wijze waarop de gesprekken gevoerd werden. In het zgn. 'luistergesprek' komt ieder vanuit eigen ervaring aan het woord. Anderen luisteren en overwegen in de stilte die steeds geboden wordt naar wat er gezegd is en jou persoonlijk raakt. Het is geen debat of discussie en het gaat niet om wie er gelijk heeft. Door goed te luisteren probeer je samen te ontdekken wat de Heilige Geest ons te zeggen heeft. En dat werkt écht!

Namens het pastoraal team,
Marianne van Tricht

Van de bestuurstafel

Lente..... een tijd van bloei en hernieuwde hoop. Terwijl de natuur ontwaakt uit haar winterslaap wordt in onze parochie hard gewerkt. Waar zijn we dan zoal mee bezig?

Financieel gezond

Een financieel gezonde parochie blijft een prioriteit voor ons als bestuur. Onze parochie kent drie belangrijke pijlers; het pastorale team, een grote groep actieve vrijwilligers en goede cijfers om alles draaiende te houden. Onze jaarrekening is goedgekeurd en ook de begroting voor 2024 is op orde.

Kerkbalans

Een belangrijk ander aspect van onze gemeenschap is de jaarlijkse actie kerkbalans. Ook dit jaar ging een grote groep vrijwilligers op pad om de kerkbalansenveloppen te brengen en op te halen. Vanuit het bestuur onze hartelijke dank voor alle vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.

Parochiecentrum Buren

Er wordt hard gewerkt in het parochiecentrum en de verbouwing ligt op schema. We streven ernaar om de oplevering in september te realiseren en vervolgens in oktober de verhuizing vanuit Culemborg te voltooien. We houden u op de hoogte.

Bert de Weerd



www.Vier.nu is de website over de belangrijke christelijke hoogfeesten. De site roept in de Veertigdagentijd iedereen op om zoveel mogelijk Pasen te vieren in de plaatselijke Kerk.

De Veertigdagentijd is een bijzondere periode waarin we toeleven naar het hoogfeest van de Verrijzenis van Christus: Pasen. Een hoogtepunt in het kerkelijk jaar dat in de voorbereiding en in de Paastijd tot uiting komt in bijzondere vieringen, onder meer met Palmzondag, Witte Donderdag, Goede vrijdag en natuurlijk de Paaswake.

Wij nodigen u van harte uit om samen met ons in de kerk deze vieringen te beleven en zo ons geloof met elkaar te delen.

Graag wijzen wij u ook op de landelijke website www.vier.nu. Deze biedt een aantal handige links en downloads die allemaal inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren van Pasen.



Pasen en Kevelaer!

We naderen alweer Pasen! Het mooie feest waarop wij de wederopstanding van Jezus Christus drie dagen na zijn kruisiging gedenken! Van die gruwelijke gebeurtenis was ook zijn moeder, Maria, getuige. Het roept het beeld op van Maria met haar dode kind op schoot, dat maakt haar tot de troosteres der bedroefden!

Die troost kan zij geven aan pelgrims die haar in Kevelaer komen opzoeken! Ook zin om eens mee op pad te gaan? U bent zeer welkom!

Vorig jaar was het een mooie dag en dit jaar kan het weer op 2 september! Het is nog wat vroeg maar voor info kunt u altijd contact opnemen:

in Tiel bij Ria Gooijer (tel. 0344-617821) en in Culemborg bij Ineke Jansen, (tel. 06-44876264) of Ria v. Leeuwen (tel. 06-27311427). Ook per e-mail is dat mogelijk: wimine@casema.nl of gjmvlouwen@planet.nl

Wellicht tot 2 september, dat zou mooi zijn!

Bij deze wens ik al mijn medeparochianen een ZALIG PASEN toe.

Willem Vizee



Walburg, even bijpraten

Het zonnetje laat zich af en toe zien; bloembollen komen op in parken en tuinen en ook Walburg groeit en bloeit!

Want: in april en mei start Walburg ook in Culemborg met het allereerste PraatMeeCafé en een prachtige theatervoorstelling over het leven van Elizabeth van Thüringen!

Maar ook in Tiel gaan we door met activiteiten: speciaal voor gezinnen met jonge kinderen is er de familievoorstelling 'Schaap zoekt een thuis' en ook het derde Open Vuur staat weer gepland. Daarnaast zijn we ook bezig met de voorbereidingen van het vertonen van een 'grote film' in aanloop naar de zomer. En in Maurik met een 'Proeverij rond de wereld'!

Bekijk op deze pagina's wat al is geweest en wat komen gaat. En kijk voor de volledige agenda op onze website: www.walburginspireert.nl

Graag tot ziens bij onze activiteiten!

Hartelijke groet,
Kirsten Benschop
programmacoördinator

Walburg is voor iedereen die zoekt naar nieuwe of andere wegen van geloof en inspiratie in het leven. Walburg wil een breed en verrassend programma bieden rond inspiratie en (christelijke) spiritualiteit waarin ook maatschappelijke thema's onderdak krijgen.

Walburg
verbinden-verwonderen-veranderen

WALBURG NIEUWS

Walburg zoekt enthousiastelingen voor 't Open Vuur!

Voor het uitbreiden van de Open Vuur bijeenkomsten zoeken wij enthousiastelingen die in een poule willen samenwerken!

- ben je bekend met stilte en meditatie?
- kun je op een heldere en rustige toon stukken tekst hardop voorlezen?
- kun je je gastvrij en dienstbaar opstellen?
- ben je bekend met Powerpointpresentaties op laptop en beamer?
- draag je het initiatief Het Open Vuur een warm hart toe?

Neem contact op met Kirsten: (contactgegevens onderaan de pagina) om kennis te maken en te zien of het iets voor jou kan zijn. Gemiddeld zul je 1x per maand worden ingeroosterd op een locatie die jou het beste past.

SAVE THE DATE: Zaterdag 1 juni Open Huis - Tiel

Na Culemborg in oktober 2023, zet locatie Tiel op zaterdag 1 juni a.s. de deuren open met een divers programma van activiteiten tussen 12.00 uur en 17.00 uur. Een programma voor jong en oud; binnen en buiten de kerkmuren; voor parochianen en andere belangstellenden uit de West Betuwe. Centrale thema deze dag is: 'De 8 werken van Barmhartigheid'. In de volgende Hartslag verschijnt het programma van activiteiten.

Dit Open Huis maakt deel uit van de Open Huizen Route als eerste fase van het uiteindelijk te realiseren Walburgpad binnen de Suitbertusparochie. In september volgt locatie Varik. Noteer 1 juni in de agenda: tussen 12-17 uur!

TERUGBLIK Ziel zoekt zin - Pauline Weseman - 25 jan in Tiel

Samen met Pauline Weseman gingen we 'op reis', op zoek naar de diepere vragen of zaken die ons bezighouden. Dingen die ons misschien belemmeren om te doen wat we eigenlijk zouden willen doen. Prikkelend en interactief met ook aansluitend een 'mini-workshop'!



TERUGBLIK God in de supermarkt - Alfred Slomp - 15 feb in Tiel

Boodschappen doen is nooit meer hetzelfde na deze avond 'God in de supermarkt'! Interessante feiten, lastige dilemma's (kies je voor dierenwelzijn, het klimaat, de boer of portemonnee), gesprekken en spelvormen kwamen aan bod tijdens deze boeiende presentatie!



Tips of ideeën??

Heb jij een idee of tip voor Walburg?
Neem contact op via mail of telefoon.

Kirsten Benschop
06-58971085
programma@walburginspireert.nl

Volg Walburg online!

 /Walburginspireert

 /Walburginspireert

 /Walburg_Insp

 www.walburginspireert.nl

16 apr - PraatMeeCafé - laagdrempelig, prikkelend, inspirerend

Thema 'Ga jij nog iets leuks doen?'

Het allereerste PraatMeeCafé van Walburg Inspireert vindt plaats in Culemborg! Open voor iedereen, laagdrempelig, prikkelend en inspirerend; rondom een thema. Het thema 'Ga jij nog iets leuks doen?' is een vraag die vrijwel iedereen van ons weleens krijgt. En meestal komt daar dan ook nog achteraan 'dit weekend'. Wat zeg je dan? Want heb je wel iets 'leuks' gepland? En wat is 'leuk' eigenlijk? En waarom zou iets (vrije tijd) altijd moeten worden ingevuld met 'leuks'? Zin om hierover mee te praten door erover van gedachten te wisselen met elkaar? Kom dan ook naar dit PraatMeeCafé!

DI 16 APR 2024 - 10.00-11.30 uur - gratis toegang - Walburg - locatie Perron Lanxmeer, hoek Stationsplein, Culemborg
Aanmelden mag (per e-mail: info@walburginspireert.nl), maar hoeft niet.

| CULEMBORG

Perron Lanxmeer



20 apr - Familievoorstelling 'Schaap zoekt een thuis' - vanaf 3 jaar

Een poppentheatervoorstelling voor iedereen vanaf 3 jaar over vriendschap, zelfvertrouwen, anders zijn en erbij mogen horen. Rikkie is anders dan zijn broertjes en zusjes, omdat hij een vacht vol met gekleurde vlekken heeft. Daarom lachen zij hem uit en mag hij nooit meespelen. Gelukkig heeft hij een grote vriend: Bruno de hond. Maar op een dag is Rikkie het zat en rent hij het bos in. Bruno gaat hem zoeken, want hij weet hoe gevaarlijk het in het bos kan zijn. De prachtige zelfgemaakte poppen, komische scènes en het positieve einde maken deze voorstelling feestelijk en betekenisvol voor de hele familie vanaf 3 jaar! Gebracht door Theatercompagnie Alice.

ZA 20 APR 2024 - 11.00-11.45 uur - € 4,00 pp - reserveren: info@walburginspireert.nl - Walburg, St. Walburgkerkpad 1, Tiel

| TIEL

Dominicuskerk Tiel



24 apr - Het Open Vuur - een half uur doordeweekse rust en meditatie

Thema - Vriendschap

Een half uur zonder smartphone en verplichtingen, om los te komen van de drukte van alledag en meer thuis te raken bij jezelf. Om je te laten raken door muziek, een beeld of tekst. Om in alle rust je gedachten te laten gaan of zo maar even weg te dromen en van de stilte te genieten. Vooraf en na afloop kun je mensen ontmoeten en spreken – als je dat wilt. Maar het is ook prima als je kort voor het begin binnenschuift en na afloop meteen weer vertrekt. Tijdens iedere bijeenkomst branden zeven kaarsen in verschillende kleuren, lengtes en diktes; ze staan voor alle religieuze en spirituele tradities; voor diversiteit en pluriformiteit op elk gebied én voor tolerantie, begrip en acceptatie.

WO 24 APR 2024 - 19.30-20.00 uur - gratis toegang - Walburg - St. Walburgkerkpad 3, Tiel

Aanmelden mag (per e-mail: info@walburginspireert.nl), maar hoeft niet. Graag uiterlijk 5 minuten voor aanvang aanwezig zijn.

| TIEL

Parochiehuis Tiel



18 mei - Theatervoorstelling Elizabeth van Thüringen

'De vrouw die keuzes durfde te maken' - door Peter Vermaat en Emma van Dobben

Over het leven van Elisabeth van Thüringen, een landgravin die minderzuster werd. Elisabeth van Thüringen (1207-1231) is de dochter van de koning van Hongarije, maar groeit op aan het hof van de Thüringse landgraven. In haar korte bestaan ontdekt ze al snel wat essentieel is in het leven.

Op weg naar de kruistocht sterft haar man Lodewijk en is zij, amper twintig jaar oud, weduwe met drie jonge kinderen. Ze neemt dan een belangrijke beslissing: ze verlaat het hof om zich in te zetten voor de zieke en zwakke mens. Zij geeft een middeleeuws, maar nog immer actueel antwoord op problemen van alle tijden. Of het nu gaat om een pandemie of om armoede, om het vermalen worden door de overheid of om het ontbreken van gelijke kansen voor alle mensen: in al deze gevallen gaat het steeds om een eerlijk bestaan voor iedereen.

Peter Vermaat (dichter en verteller) vertelt haar levensverhaal, bijgestaan door zijn maskers en levensgrote poppen, én door Emma van Dobben, die als troubadour op trommel, eenhandsfluit, lier, rebec en draailier de middeleeuwen laat herleven.

ZA 18 MEI 2024 - 20-22 uur - € 12,50 pp - online via Theater De Fransche School of reserveer: info@walburginspireert.nl

| CULEMBORG

Theater Fransche School



VIERINGEN

VRIJDAG 22 maart

Palmwijding (extra viering)

Tiel	19.00	pastoor F. Hogenelst	Eu, cantors, palmwijding voor gemeenschappen waar zondag geen eucharistie gevierd wordt. Van harte welkom om mee te vieren
------	-------	----------------------	---

ZONDAG 24 maart

Palmzondag

Tiel	11.00	pastoor F. Hogenelst	Eu, Doreminicus
Buren	11.00	werkgroep	WoCo, gezinsviering, organist en cantor
Culemborg	11.00	pw L. Weijman	WoCo, AMDG
Gellicum	09.00	pw L. Weijman	WoCo, Bloesem
Maurik	10.00	pastor P. v.d. Ven	Eu, parochiekoor
Varik	09.00	pastoor F. Hogenelst	Eu, St. Cecilia

DONDERDAG 28 maart

Witte Donderdag

Tiel	19.00	pastor P. v.d. Ven	Eu, Soli Deo Gloria
Culemborg	19.00	pastor O. Swijnenberg	Eu, AMDG

VRIJDAG 29 maart

Goede Vrijdag

Tiel	15.00	pw E. v.d. Moosdijk	Kruisweg
Tiel	19.00	pastor P. v.d. Ven	Kruisverering, Chantiel
Buren	15.00	werkgroep	Kruisweg, organist
Culemborg	15.00	diaken V. v.d. Helm	Kruisweg
Culemborg	19.00	pastor O. Swijnenberg	Kruisverering, AMDG
Maurik	15.00	werkgroep	Kruisweg
Varik	15.00	werkgroep	Kruisweg

ZATERDAG 30 maart

Paaswake

Tiel	21.00	pastor P. v.d. Ven	Eu, Mescalanza
Culemborg	21.00	pastor O. Swijnenberg	Eu, AMDG
Maurik	21.00	werkgroep	Oec, parochiekoor Maurik

ZONDAG 31 maart

Pasen

Tiel	11.00	Pastor P. v.d. Ven	Eu, Chantiel
Beesd	09.00	pw E. v.d. Moosdijk	WoCo, Caeciliakoer
Buren	09.00	diaken V. v.d. Helm	WoCo, Dithaga
Culemborg	11.00	diaken V. v.d. Helm	WoCo, AMDG
Maurik	11.00	pw E. v.d. Moosdijk	WoCo, parochiekoor
Varik	09.00	pastor F. Mulders	Eu, St. Cecilia

MAANDAG 1 april

Octaaf van Pasen

Tiel	11.00	pastoor F. Hogenelst	Eu, cantors
------	-------	----------------------	-------------

ZATERDAG 6 april en ZONDAG 7 april

Beloken Pasen

Buren (zaterdag)	19.00	pastoor F. Hogenelst	Eu, organist en cantors
Tiel	11.00	pastoor F. Hogenelst	Eu, Mescalanza
Beesd	09.00	pastoor F. Hogenelst	Eu, cantors
Culemborg	11.00	werkgroep	WoCo, AMDG
Maurik	10.00	werkgroep	WoCo, cantors
Varik	09.00	werkgroep	WoCo, St. Cecilia

Legenda:

Eu = eucharistieviering

WoCo = woord- en communieviering

Wgv = woord- of gebedsviering

KWD = kinderwoorddienst

Oec = oecumenische viering

VIERINGEN

ZATERDAG 13 april en ZONDAG 14 april

3e zondag van de paastijd

Beesd (zaterdag)	19.00	diaken V. v.d. Helm	WoCo, Bloesem
Tiel	11.00	pastor M. Los	Eu, Doreminicus
Buren	09.00	pw E. v.d. Moosdijk	WoCo, organist en cantor
Culemborg	11.00	pw E. v.d. Moosdijk	WoCo, AMDG
Maurik	10.00	pastor P. v.d. Ven	Eu, parochiekoor
Varik	09.00	werkgroep	WoCo, St. Cecilia

ZONDAG 21 april

4e zondag van de paastijd

Tiel	11.00	pastoor F. Hogenelst	Eu, Soli Deo Gloria
Buren	11.00	werkgroep	WoCo, Dithaga
Culemborg	11.00	werkgroep	WoCo, AMDG
Gellicum	09.00	werkgroep	WoCo, cantors
Maurik	10.00	werkgroep	WoCo, parochiekoor
Varik	09.00	pastoor F. Hogenelst	Eu, St. Cecilia

ZONDAG 28 april

5e zondag van de paastijd

Tiel	11.00	pastor P. v.d. Ven	Eu, Chantiel
Beesd	10.30	werkgroep	Oec, dorpsviering, tentviering
Buren	09.00	werkgroep	WoCo, organist en cantor
Culemborg	11.00	pw E. v.d. Moosdijk	WoCo, AMDG
Maurik	10.00	werkgroep	WoCo, parochiekoor
Varik	09.00	pw E. v.d. Moosdijk	WoCo, St. Cecilia

ZATERDAG 4 mei en ZONDAG 5 mei

6e zondag van de paastijd

Buren (zaterdag)	18.30	pastoor F. Hogenelst	Eu, organist en cantor
Tiel	11.00	pastor P. v.d. Ven	Eu, Mescalanza
Beesd	09.00	werkgroep	WoCo, cantors
Culemborg	11.00	pastoor F. Hogenelst	Eu, AMDG
Maurik	09.00	pastoor F. Hogenelst	Eu, parochiekoor
Varik	09.00	pastor F. Mulders	Eu, St. Cecilia

DONDERDAG 9 mei

Hemelvaart van de Heer

Tiel	11.00	pastor O. Swijnenberg	Eu, cantors
Culemborg	11.00	pastor M. Los	Eu, AMDG
Maurik	10.00	werkgroep	Oec, parochiekoor

ZATERDAG 11 mei en ZONDAG 12 mei

7e zondag van de paastijd

Beesd (zaterdag)	19.00	pastor O. Swijnenberg	Eu, cantors
Tiel	11.00	pastor P. v.d. Ven	Eu, Schola Cantorum Tiel
Buren	09.00	Rector P. Kuipers	Eu, Dithaga
Culemborg	11.00	Rector P. Kuipers	Eu, AMDG
Maurik	11.00	diaken V. v.d. Helm	WoCo, parochiekoor
Varik	09.00	diaken V. v.d. Helm	WoCo, St. Cecilia

DOORDEWEEKSE VIERINGEN

Tiel 09.45 - 10.00	elke werkdag in de kapel	gebedsmoment met aansluitend gelegenheid tot gezamenlijk koffiedrinken
Beesd, 18 april	10.30 werkgroep	WoCo, Caeciliakoar, ontmoetingsviering met aansluitend eenvoudige maaltijd

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN, KIJK VOOR HET ACTUELE ROOSTER OP WWW.SUITBERTUSPAROCHIE.NL

Het sacrament van het huwelijk

Vroeger werd er bijna altijd voor de kerk getrouwd, tegenwoordig minder. Dat is jammer want het huwelijk is toch heel bijzonder. In het scheppingsverhaal lezen we dat God man en vrouw heeft geschapen. En ook dat de man en de vrouw vader en moeder verlaten en dat zij samen één zijn. Zo is het nog steeds met het katholiek huwelijk, de man en de vrouw gaan verder als één. Trouwen voor de kerk, elkaar in die ruimte en in die gemeenschap je jawoord geven, wil zeggen dat je God ook aan het Woord wilt laten in je eigen huis, je eigen leven, in je relatie.

Waarom trouw je in de kerk?

Dat is wél een belangrijke vraag, waar je met elkaar over praat vóórdat je begint met regelen. Je kent elkaar misschien al langere tijd: Je waagt het om te zeggen: Ik wil mijn leven, mijn hele leven met je delen! Zoiets kun je misschien alleen maar zeggen: 'op hoop van zegen'. Welnu, als je dát zegt, dan komt God in beeld. Trouwen voor de kerk is God vragen om het jawoord dat je elkaar geeft, te zegenen, te dragen en te beschermen.

Door het sluiten van het huwelijk beloven de man en de vrouw samen verder door het leven te gaan en voor elkaar te zorgen. Zij hebben elkaars welzijn en geluk voor ogen. En zij zijn bereid, als het hen gegeven is, om ouders van kinderen te worden en hen in liefde en geloof op te voeden.

Hoe gaat dat dan?

Omdat het huwelijk zo bijzonder is, wordt het bruidspaar voor een aantal voorbereidingsbijeenkomsten uitgenodigd. Samen met de priester of diaken bereidt het bruidspaar zich voor op dit sacrament van het huwelijk en op de viering in de kerk. Er wordt ook een huwelijksformulier ingevuld. Een huwelijk heeft ook iets van een verbond. Je gaat plechtig met elkaar een band aan die door God wordt bevestigd. Je zet ook allebei je

handtekening onder dat formulier. Je mag in één van onze parochiekerken trouwen als je in onze parochie woont. In andere situaties moet er toestemming gevraagd worden. Om het sacrament van het huwelijk te kunnen ontvangen, moet het bruidspaar eerst burgerlijk (dus voor de wet) getrouwd zijn met elkaar. Minimaal één van het bruidspaar moet katholiek gedoopt zijn. Dus trouwen met een niet-katholiek of met een niet gedoopt persoon is mogelijk. Wel moet er dan toestemming of dispensatie gevraagd worden bij het bisdom. Omdat het huwelijk een sacrament is, kun je een kerkelijk huwelijk niet zomaar ontbinden. Dat is een heel proces en de uitkomst staat niet tevoren vast. Dit geldt ook als men eerder getrouwd is geweest.

Tijdig aanvragen

Er komt dus heel wat voor kijken om die ene dag onvergetelijk te laten worden. Het is daarom van belang om tijdig een kerkelijk huwelijk aan te vragen bij de parochie, uiterlijk 4 maanden voor het huwelijk. Dat doe je door het invullen van het huwelijksaanmeldformulier op de website.

Kijk op onze websites:

www.suitbertusparochie.nl of www.pj23.nl bij 'ik wil... trouwen in de kerk' en dan bij 'Klik dan hier' of scan de QR-code voor meer informatie.

Daarna nemen wij contact met jullie op.

Pas ná contact met de priester of diaken kan de aanvraag definitief worden bevestigd. Heb je bijzondere vragen? Die kun je op het formulier vermelden.

Heb je nog andere vragen? Mail dan naar:

pastoor.hogelst@2parochies.nl met het verzoek contact op te nemen en vermeld je telefoonnummer.

Diaken *Vincent van der Helm* en pastoor *Fred Hogelst*



WAT WEET JIJ OVER PASEN?

Wat vieren we met Pasen, de opstanding, de verrijzenis, de herrijzenis? Elk woord is in dit geval goed, want kerken hebben hun eigen idioom. In onderstaande paasquiz is maar één van de vier voorgestelde antwoorden juist. Doe de quiz (als een wedstrijd samen met huisgenoten, of stilletjes voor jezelf) en ontdek én verbreed je kennis over Pasen!



1

1. De Goede Week begint ...

- op Witte Donderdag
- op Aswoensdag
- op Palmzondag
- op tweede paasdag

2. Het woord Pasen is voortgekomen uit ...

- het woord passie (lijden)
- het woord Pesach/Pascha (Joods/Latijn)
- het woord passover (Engels)
- het woord paas-hen

3. De datum van het christelijke paasfeest wordt bepaald ...

- door de samenwerkende kerken, tien jaar vooruit
- door de kosmos: het is de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente
- door een ander feest: het is vijftig dagen voor Pinksteren
- door een volkstraditie: het is de eerste zondag van april



3



4

4. De paasvakantie bestaat in het onderwijs niet meer, in plaats hiervan kwamen ...

- de wit- en paarsvakantie
- de voorjaars- en meivakantie
- de bloesem- en tulpvakantie
- de carnavals- en oranjevakantie

5. Op verzoek van wie werd het graf van Jezus beveiligd, volgens het Matteüsevangelie?

- Jozef van Arimatea
- Pontius Pilatus
- Jezus' moeder en zijn broeders
- Hogepriesters en farizeëen



6

6. Volgens het Johannesevangelie spreekt Maria Magdalena op paasmorgen in de tuin achtereenvolgens met:

- de Romeinse wachters; een engel; Petrus en Johannes
- twee andere vrouwen; twee engelen
- Petrus en Jezus' geliefde leerling; twee engelen; de opgestane Jezus
- Petrus en Johannes; twee in het wit geklede mannen; de tuinman

7. In de traditionele paaswake klinken de belangrijkste verhalen uit de heilsgeschiedenis. Hoeveel Bijbellezingen staan dan op het programma?

- Drie
- Negen
- Zeventien
- Zes

8. Tot welke datum mag de paaskaars 'officieel' in de zondagsliturgie worden ontstoken?

- Tot Pinksteren en bij bijzondere gelegenheden
- Tot de laatste zondag vóór de Advent
- Tot de eerste zondag na de eerste nieuwe maan in de zomer
- Tot en met de volgende Palmzondag



8



H. Barbara Culemborg

Markt 50

4101 BZ Culemborg

Reguliere viering: zondag 11.00 uur

Dagkapel: dagelijks open voor gebed en bezinning

Parochiecentrum/Secretariaat

Ridderstraat 198

4101 BK Culemborg

T: 0345 512660

Het secretariaat is zeer beperkt bemenst, stuur bij voorkeur een e-mail:

secretariaat.culemborg@suitbertusparochie.nl

Uitvaarttelefoon: 06-20 69 62 58

In geval van nood of ziekenzalving kunt u bellen met 06-20 62 59 09.

Locatieraad:

Anthony Zielhorst, voorzitter

Tel: 06-53611937

Koos Boekema, secretaris

Tel: 06-18555205

Wim van Baaijen, budgetbeheer

Tel: 06-20417232

Bankrekeningen

Kerkbijdrage:

Rekeningnr. NL42 RABO 0312503423

t.n.v. 'RK Suitbertus KB Culemborg'

o.v.v. 'Kerkbijdrage'.

Overige betalingen:

NL57 ABNA 0470168331 o.v.v. het

onderwerp van betaling.

Redactie en kopij

hartslag-cborg@suitbertusparochie.nl

Gregoriaanse Kring Culemborg

Op initiatief van de stichting Amici Cantus Gregoriani is de Gregoriaanse Kring Culemborg van start gegaan. Er kwamen onverwacht veel deelnemers naar de eerste bijeenkomst op zaterdag 20 januari in de bijsacristie. En dat bleken er een maand later nog meer te zijn. Mensen die al eerder gregoriaans gezongen hebben, mensen die in andere koren zingen en de kans om kennis te maken met gregoriaans aan wilden grijpen, jongeren die de klank van gregoriaans prachtig vinden of mensen die zich wilden laten verrassen.

Onder leiding van dirigent Marilou Krouwel werkte de groep aan het repertoire dat de aansluitende weken op het programma staat in de liturgie.

Een Gregoriaanse Kring komt een aantal keer per jaar samen om samen gregoriaans repertoire te zingen, dat op dat moment in het kerkelijk jaar aan de orde is. Er zijn geen uitvoeringen gepland, het gaat om de inspiratie van het samen zingen.

Op 18 mei is er weer een bijeenkomst, die voor een belangrijk deel gewijd zal zijn aan het repertoire van Sacramentsdag, te vieren op zondag 2 juni. Dan komt Gregoriaans Koor Utrecht naar Culemborg om samen met pastoor Fred Hogenelst de Latijnse Eucharistieviering te zingen.

Wanneer: Zaterdag 18 mei 2024

Tijd: 15:00 – 17:00 uur

Plaats: R.K.-Barbarakerk (bijsacristie), ingang achterzijde

Aanmelden: huisvanbarmhartigheid@gmail.com



Vieringen Isabelle

* 10.00 uur - iedere woensdag

Dagkapel

De dagkapel is dagelijks open voor mensen die even een stiltemomentje zoeken en/of een kaarsje willen opsteken.



Werk-aan-de-kerk

Zaterdag 6 april

groep 1-2

Zaterdag 4 mei

groep 3

Zaterdag 1 juni

groep 1-2

Verdere informatie:
0345 - 545895



Familieberichten

Overleden:

* 31 januari 2024

Antonie Johannes van Ewijk (73 jaar)



Jongerenproject CREATURE: loop jij mee voor het klimaat?

Anno 2024 maken jongeren over de hele wereld zich zorgen over het klimaat: de uitputting van alle natuurlijke hulpbronnen van de aarde, de vervuiling van de aarde en de atmosfeer, de klimaatverandering en de overbevolking. Op alle continenten komen mensen in beweging om deze ontwikkeling te stoppen.

Op 13 april 2024 gaat het project CREATURE van start met het klimaat en de schepping als thema. Het project richt zich op jongeren die in woord en daad een bijdrage willen leveren aan het herstel van het klimaat en die dat vooral in de eigen omgeving samen met anderen willen doen. Wij willen ons laten inspireren door Sint Franciscus, de 12e-eeuwse heilige die zich in zijn eigen tijd al druk maakte om alles wat leeft: planten, dieren en mensen en om de aarde van wie alle schepselen afhankelijk zijn. Hij heeft dat uitgedrukt in zijn beroemde ZONNELIED, dat oorspronkelijk *Cantico delle Creature* (het lied van de schepselen) heette.

Wisten jullie dat we in de R.K. Barbarakerk op de Markt monumentale ramen hebben met een diepere betekenis? Alle 14 glas-in-loodramen staan voor een goed werk. De ramen zijn nu bijna 100 jaar oud, maar de thema's op deze ramen zijn ook nu nog actueel voor ons. Thema's als zorg voor de zieken, zorg voor de eenzamen en zorg voor de hongerigen bijvoorbeeld. We doen dat per raam telkens op een andere manier. Maar eigenlijk hoort er nog een 15e raam te zijn met als thema: **Zorg voor de Schepping**. Zolang dat raam nog niet gemaakt is, willen we het graag met de jongeren van Culemborg tot leven brengen door in actie te komen.

Toen die ramen 100 jaar geleden in de kerk kwamen, maakten hier in Culemborg honderden jonge mannen de start van hun priesteropleiding door. Op de plaats van het stadskantoor stond een enorm opleidingsgebouw.

De kapel is het enige deel van het oorspronkelijke gebouw dat nog overeind staat. Op vrije middagen wandelden de studenten vanuit hun afgeschermd seminarierrein naar het buitenverblijf Tusculum, de Bol, aan de Lekdijk. Ze liepen via de Vier Dreven en de Lange Dreef naar het Rondeel om daar te genieten van de buitenlucht. Anno 2024 volgen jongeren hun voorbeeld: de beste gesprekken heb je immers met elkaar als je samen wandelt. Vanaf de Kiosk in de seminarietuin achter het Stadskantoor wordt de route van de seminaristen gevolgd. Vanaf het Rondeel komt de groep via de uiterwaarden terug naar de stad.



De wandeling wordt afgesloten met een maaltijd in het gebouw van de Scouting aan de Steenovenslaan. Ervaringen worden uitgewisseld, plannen worden gemaakt en afspraken genoteerd. De eerste editie van CREATURE wordt na de ingevallen duisternis afgesloten met mooie muziek en inspirerende teksten. Vast onderdeel van deze afsluiting is het Zonnelied van Sint-Franciscus, zijn loflied op de schepping.

Het project CREATURE kent vier edities, telkens aan het begin van elk seizoen. Op [zaterdag 22 juni 2024](#) beleeft het project zijn [zomereditie](#). Aan het begin van de herfst en van de winter wordt het project dan vervolgd. CREATURE bestaat altijd uit wandelen en praten (luisteren en inspireren), samen eten, samen genieten van mooie muziek en inspirerende teksten, samen plannen maken en concrete actie ondernemen.

Kom een keer meedoen om te zien of het iets voor jou is.

Aanmelden: huisvanbarmhartigheid@gmail.com – dan weten we hoeveel mensen mee gaan eten.

CREATURE is een initiatief van de Werkgroep Barmhartigheid – R.K. Geloofsgemeenschap St. Barbara Culemborg



H. Gregorius Buren

Kornedijk 3
4116 CE Buren

St. Suitbertus Geldermalsen

Stationsweg 9
4191 KK Geldermalsen

Secretariaat

T: 0345-571522

E: secretariaat.burengeldermalsen@suitbertusparochie.nl

Geopend op vrijdag
van 8.30 - 11.30 uur

Uitvaarttelefoon

Indien iemand is overleden in onze locatie en u wilt een kerkelijke uitvaart, dan kunt u bellen met nummer 06-15480232

Locatieraad

Hans Buitenhuis

ha.buitenhuis@suitbertusparochie.nl

Nel van Winden

hoevecornelia@hetnet.nl

Greet Severs

greetsevers@outlook.com

Arna van Sterkenburg

vansterkenburg01@hetnet.nl

Jos Versteegh

josversteegh@live.nl

Bankrekeningnummer:

NL82RABO0321219414 t.n.v.

R.K. Kerkbest.Suitbertus in

Culemborg

Om een exemplaar van het parochieblad HartSlag thuis bezorgd te krijgen, kunt u een mailtje sturen naar:
secretariaat.burengeldermalsen@suitbertusparochie.nl

Nieuwe misdienaars

Mijn naam is Hannah. Ik ben misdienaar samen met Pepijn of soms met mijn broers Nieck en Lucas. De tafel klaarmaken vind ik erg leuk.
Groetjes, Hannah

Mijn naam is Pepijn. Vorig jaar heb ik communie gedaan en op 10 februari was ik voor het eerst samen met Hannah misdienaar in de viering met pastoor Hogenelst.

Het was een beetje spannend, maar wel leuk om de bel te luiden, met de kaars te staan en samen met Hannah de dingen aan de pastoor aan te geven.

Groetjes, Pepijn



Urnen plaatsen RK begraafplaats Hennisdijk in Buren

De begraafplaats wordt al een tijd flink gerenoveerd. De renovatie is nog niet voltooid maar zal hopelijk in de komende maanden gereedkomen.

In de afgelopen jaren zijn er veranderingen voor wat betreft de mogelijkheden van afscheid nemen van een dierbare en de laatste rustplaats.

We zien een grote verschuiving: er wordt weinig meer begraven. In Buren hooguit twee à drie keer per jaar en dan is dit meestal een bijzetting van een ouder of familielid.

Daarom is er nu ook de mogelijkheid om een urn te begraven op een daarvoor bestemde plek. Op de begraafplaats kunt u dat zien aan de kleine vierkante stenen.

Neemt u gerust contact op als u geïnteresseerd bent.

Daarvoor kunt u bellen met [Greet Severs](#) op telefoonnummer 06 - 221 77 434.



Vieringen Ravestein

Sinds een aantal jaren vinden er op de derde donderdag van de maand woord- en communievieringen plaats in de grote zaal van Ravestein om 15.00 uur.

Voorganger is Greet Severs en de organiste is Yvonne Scholten.

Deze vieringen worden goed bezocht door de bewoners van Ravestein.

Maar er is plaats genoeg voor belangstellenden uit de omgeving.

Na de viering wordt er gezamenlijk koffie/thee gedronken om na te praten en elkaar te ontmoeten.

De komende maanden zijn de vieringen op de volgende donderdagen

21 maart - 18 april - 16 mei - 20 juni.

Iedereen is daarbij van harte welkom!

Kruisweg Buren

Goede vrijdag 29 maart is er in de Gregoriuskerk te Buren om 15.00 uur een kruisweg voor klein en groot. We lopen langs de staties om over de laatste tocht van Jezus te vertellen.



We bouwen een stad!!!

Vastenproject 2024

Op de zondagen tijdens de vastentijd bouwen we met de kinderen aan een stad in de woestijn en vertellen we de verhalen van Jezus op weg naar Jeruzalem. Onze jonge nieuwe krachten, Alina en Nieck, vertellen aan het begin van de dienst iets over het bouwwerk en laten ook de materialen zien: stenen, zand, bouwtekeningen, spijkers en een hamer.

Als deze Hartslag verschijnt, zijn we al 5 weken bezig en begint de stad vorm te krijgen. De afgelopen weken hebben de kinderen de verhalen gehoord over de woestijn, de berg en de tempel. Daar praten we dan even over na, maar we maken zeker ook tijd voor een knutselwerkje. Juist tijdens het knutselen ontstaan de mooiste gesprekjes.



Doen we nog meer? Jazeker! Elke week mogen de kinderen een snoepje uitzoeken voor het snoeptrommeltje, en dat trommeltje bewaren we in het zaaltje tot Pasen! Daarnaast hebben we ook een vastenspaarpotje en vastenkalender met opdrachtjes uitgedeeld om thuis te lezen, bijvoorbeeld om eens te tellen hoeveel boeken wij hebben en om voor elke boekenkast in huis een klein bedragje in het spaarpotje te doen.

Komende zondag is het Palmpasen. We hebben de kinderen gevraagd met hun versierde Palmpasestok naar de kerk te komen. Aan het begin van de dienst lopen we een Palmpasentocht in de kerk, daarna gaan we in het zaaltje verder werken aan de stad én de Palmpasestok helemaal af maken. Zodat we aan het einde nogmaals een tocht met palmtakje en broodhaantje kunnen maken. De Palmpasestok heeft vaste attributen met elk een eigen betekenis, ook dat vertellen we.

Op Paaszondag sluiten we het project af tijdens de viering om 9:00 uur. De stad is dan voltooid, het spaarpotje gevuld en het snoepotje lonkt naar de kinderen. De stad is te vinden op een apart tafeltje in het vrolijk versierde zaaltje.

Het is elke week weer een feest om met de kinderen te lezen, praten en knutselen. Benieuwd? Elk kind is van harte welkom om aan te schuiven met Palmpasen en/of met Pasen, ook als men de eerdere zondagen heeft gemist. En heeft u vragen, schiet ons gerust aan.

Werkgroep Kinderwoorddienst





H. Kruisverheffing

Voorstraat 21, 4153 AH Beesd

OLV Maria Geboorte

Kerkweg 5, 4155 BD Gellicum

Noodtelefoon:

06-25116603

Secretariaat:

Voorstraat 19, 4153 AH Beesd

Tel: 0345-681355

secretariaat.linge@

suitbertusparochie.nl

Locatieraad:

Gerrie de Jong

gerrie@gerriedejong.nl

Yvonne Schneider

yvonne@detorenhoeck.nl

Paul van Buuren

p31@hetnet.nl

Willie de Bruijn

fam.debruijn@hetnet.nl

Bankrekeningnummer:

NL09RABO0313135584

Pastoraatsgroep:

Te bereiken via

secretariaat.linge@

suitbertusparochie.nl

Administratie begraafplaatsen

Gellicum, Rhenoy, Rump:

Gerrie de Jong: 06-27383151

Columbarium:

secretariaat.linge@

suitbertusparochie.nl

Inleveren kopij HartSlag:

hartslag-linge@

suitbertusparochie.nl

Redactioneel

Op dit moment zitten we midden in de Vastentijd. Tijdens de weekendvieringen in Beesd proberen we door middel van een symbolische schikking weer extra aandacht aan deze periode van vasten en onthouding te geven. Op deze pagina treft u een kleine impressie van deze vastenschikking. Mocht u in de gelegenheid zijn, neem dan even een kijkje voor in de kerk.

Tja en dan nog een paar weken en dan vieren we alweer Pasen. Maar voorafgaand zijn er natuurlijk eerst de vieringen in de Goede Week, het Paastridium ook wel genoemd. Wilt u de gehele Goede Week meemaken, dan bent u van harte welkom in de kerken in Culemborg en Tiel. Ook via de livestream zijn veel vieringen te volgen. Elders in deze HartSlag treft u in het vieringenrooster de juiste info wat betreft plaats en aanvangstijden.

Verder kunt u hiernaast een leuk verslag lezen van de uitreiking van een jeugdlintje namens de gemeenste West-Betuwe aan onze trouwe misdienaar Rick Wakkermans. Ook wij willen Rick vanaf hier natuurlijk hartelijke feliciteren met deze mooie waardering voor zijn inzet op diverse maatschappelijke terreinen. Verder natuurlijk weer aandacht voor onze ontmoetingsviering in april en de Aktie Kerkbalans 2024. Kortom, weer genoeg leesvoer in deze nieuwe HartSlag.

Tot slot willen wij u natuurlijk nog een Zelig Pasen toewensen!!

Met vriendelijke groet, *namens uw Redactie, Johanna en Willie,*



Ontmoetingsviering 18 april

Op **donderdag 18 april a.s.** vindt alweer de tweede ontmoetingsviering van dit jaar plaats. Ook deze viering begint om 10.30 uur in de kerk van Beesd. We starten met een Woord- en Communieviering, waarbij ons Caeciliakoor weer voor de muzikale ondersteuning zal zorgen. Na afloop is er natuurlijk weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee en aansluitend een kleine lunch.

Graag tot ziens op donderdag 18 april.

Ontmoetingsvieringen 2024

Donderdag 20 juni

Donderdag 29 augustus

Donderdag 31 oktober



Noteer deze data in uw agenda of op uw kalender, zodat u de vieringen niet kunt missen!!

Jeugdlintje voor Rick Wakkermans

Op donderdag 29 februari jl. vond in het nieuwe gemeentehuis een bijzondere gebeurtenis plaats.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst werden jongeren uit de gemeente West Betuwe in het zonnetje gezet. Als dank en waardering voor hun inzet op diverse maatschappelijke terreinen binnen onze gemeente werden zij onderscheiden met een zgn. jeugdlintje. Ook onze misdienaar Rick Wakkermans werd in het zonnetje gezet voor zijn vrijwillige inzet binnen onze kerken, bij de diverse molens in onze omgeving en op zaterdagochtend is hij in zorgcentrum Lingehof te vinden om de bewoners te assisteren tijdens de wekelijkse bingo-ochtend. Dit alles was reden genoeg om Rick te onderscheiden met een jeugdlintje. Rick, van harte gefeliciteerd met deze dik verdiende waardering!!



Oecumenische Dorpsviering in Beesd

Het is al een aantal jaren een traditie dat er tijdens de Oranjeweek in Beesd op een zondagochtend een oecumenische viering plaats vindt in de grote feesttent op het Dorpsplein in Beesd. Zo ook dit jaar, en wel op **zondag 28 april a.s.** Een voorbereidingsgroep is inmiddels druk aan de slag om ook van deze viering weer een succes te maken. Dit jaar is voor het thema **Voel je thuis!** gekozen. Het belooft wederom een inspirerende viering te worden. Ook voor de kinderen wordt er weer een apart programma aangeboden. De aanvang is 10.00 uur en ook dit jaar zal Harmonie Concordia weer haar muzikale medewerking verlenen.

Kortom, een viering die u toch niet wilt missen en hopelijk voelt eenieder zich ook tijdens deze viering thuis!!

Actie Kerkbalans 2024

Begin maart kwamen onze trouwe lopers van Actie Kerkbalans weer naar de pastorie in Beesd om de door hen opgehaalde enveloppen weer in te leveren. Onder het genot van koffie en thee werden ervaringen weer uitgewisseld. De locatie is ook met deze groep vrijwilligers ontzettend blij en wil hen ook dit jaar weer ontzettend bedanken voor hun inzet en hopelijk kunnen wij ook volgend jaar weer op hun steun rekenen!!

*Namens de locatieraad RK Lingegeloofsgemeenschap
Paul van Buuren, Yvonne Schneider, Gerrie de Jong en Willie de Bruijn*

2024

Actie



Kerkbalans

Heeft u de loper gemist? Geen nood. U kunt uw envelop ook inleveren bij een van bovenstaande locatieraadsleden of deponeren in de brievenbus bij de pastorie in Beesd.



OLV Tenhemelopneming Maurik

Buitenweg 4
4021 BD Maurik
0344-689082

Secretariaat

E: secretariaat.maurik@
suitbertusparochie.nl

Locatieraad

Marianne van Amelsfort Riemens
mghamelsfort@gmail.com
Ina Blijisie
inablijisie@gmail.com
Hedy Bouman
Hedy_bouman@hotmail.com
Bart Bouwman
bouwman@hetnet.nl
Aram Mousa
aram.mousa@yahoo.com
Bert de Weerd
hacdeweerd@gmail.com

Pastoraatsgroep

Hein Schrama
Ria Kragten

Bankrekeningnummer

NL45RABO0341102946

R.K. Kerkhof
NL87RABO0136432190

Openingstijden

Mariakapel dagelijks open
van 10.30 – 16.00 uur

Parochiecentrum donderdag open
van 10.00 – 12.00 uur

Droom van vrede

Bijna was het misgegaan. Een trouwe Oekraïense kerkbezoeker kwam vragen of het mogelijk was om op 24 februari, twee jaar na de inval in Oekraïne, bij ons in de kerk een gebedsdienst te houden voor de vrede. Geen probleem natuurlijk. We zorgen dat de kerk open is en de verwarming wordt geregeld. Afgesproken! 11.00 uur!

Woensdagavond de 21e kwam Olija (zo heet onze trouwe bezoeker) bij Marianne van Amelsfort met de vraag hoe lang de dienst zou gaan duren. ??? "Hoe lang? Dat bepalen jullie zelf".

Dat bleek niet de bedoeling, zij gingen ervan uit dat er een Nederlands/Oekraïense vredesdienst zou zijn met voorganger uit 'Maurik' samen met Olija. Maar ook gingen ze er vanuit dat 'Maurik' het voortouw zou nemen. Nu kwam Olija wel direct bij de goede persoon, want Marianne van Amelsfort lukt dat. Zij gaat achter de computer, weet waar ze wat kan vinden en met haar liturgische kennis en achtergrond weet ze een goede samenstelling te maken.

Donderdagochtend in kort beraad hebben we e.e.a. doorgenomen en verder uitgedacht. We besloten om geen gebruik te maken van de altaartafel maar van de kathedr. Voor het priesterkoor plaatsten we een tafel om kaarsjes te ontsteken. Dat hoorde daar zeker bij. Nu het op ons bordje lag wilden we wel goed voor de dag komen en ook graag wat mensen in de kerk zien. Vooral om samen met 'onze' Oekraïense mensen te bidden en ons te scharen achter de 'droom van de vrede'. In de coronatijd hebben we een lange lijst aan mailadressen verzameld. Dat kwam goed uit. 'Onze' dominee ingeseind. De tamtam ging aan het werk.



De vrijdag volgde met af en toe een oprisping. "Laten we ook een icoon op de tafel zetten", "Laten we behalve een Onze Vader ook een Wees Gegroet bidden" "Zachte muziek vooraf, bij het kaarsjes aansteken en aan het eind" "Hebben we wel genoeg waxinelichtjes liggen?" En op zaterdagochtend kwam Gerrit Kalkman nog met een CD die hij een paar jaar geleden in de Oekraïne kreeg. Kortom de H. Geest is aan alle kanten en via allemaal mensen aan het werk geweest om hier een indrukwekkende, goedbezochte gebedsdienst van te maken. Marianne en Olija hartelijk dank hiervoor.

Ria Kragten





Gij in uw grenzeloos licht
als wij bestaan voor U
als gij ons hoort en ziet
deze mensen die hier zijn
die U roepen: wie zijt Gij,
Eeuwig Levende God -
als Gij ons hebt gemaakt
zoals Gij licht hebt gemaakt
zoals Gij nacht hebt gemaakt,
aarde, en deze dag,
zegen ons dan met uw licht
met het licht van uw ogen.

Uit: Gezongen liedboek: Gij in licht (154)
Tekst: Huub Oosterhuis



H. Dominicus Tiel

Bezoekadres kerkgebouw

St. Walburgkerkpad 1, Tiel

Reguliere viering

Iedere zondag om 11.00 uur

Parochiecentrum Tiel

St. Walburgkerkpad 3

4001 MG Tiel

Op werkdagen open van 9.30 tot 11.00 uur (tel. bereikbaar via secretariaat)

Secretariaat

T: 0344-613701

E: secretariaat.tiel@

suitbertusparochie.nl

Locatieraad

Tom van Oostrom (voorzitter)

Sylvia van IJendoorn (vicevoorzitter)

Berry Hattink (secretaris)

Bert Pruijn (penningmeester)

Marita Reuvers (coördinator

vrijwilligers)

Mieke van den Besselaar

(communicatie)

Bert Spaan (beheerscommissie)

E: locatieraad.tiel@

suitbertusparochie.nl

Pastoraatsgroep

Peter Gruijthuijsen

Jan van Loon

Marie-José van Loon

Ed van de Moosdijk

(geestelijk adviseur)

Bankrekening

NL72 RABO 0151 1056 50

t.n.v. R.K. Geloofsgemeenschap H.

Dominicus

Kerkbalans

NL15 INGB 0002 5104 01

t.n.v. Kerkbijdrage H. Dominicus

Stichting Vrienden van de St.

Dominicus

NL88 RABO 0362 9669 49

De Doden Begraven



foto:

Raphael Drent

In ons leven doen we een ander wel eens pijn. Je hebt iets stoms gedaan of gezegd, en daardoor is jouw vriend, collega of familielid gekwetst. De relatie is verstoord en je wil de fout graag repareren. Maar het is niet bepaald makkelijk om voor jezelf te erkennen dat je fout zit, spijt hebt en de ander om vergeving wil vragen....

Het besef dat je de ander verdriet hebt gedaan en eigenlijk eerder had moeten ingrijpen, komt dikwijls pas naar boven op de scheidslijn tussen leven en dood: dan is er niet veel meer mogelijk....

Daarom: neem de stap nu het nog kan. Erken het verdriet bij de ander, waardoor de ander zich begrepen en gehoord voelt. Om vergeving vragen helpt jou zelf ook; het geeft opluchting en rust.

Jouw spijt is een oprechte daad van barmhartigheid; dat doet leven.

Aan wie wil jij vergeving vragen?



Verrassing en dank

Zoals ik in de vorige editie van 'Hartslag' schreef, heb ik in de afgelopen tijd afscheid genomen van de pastoraatsgroep St. Dominicus-geloofsgemeenschap in Tiel.

Verrast was ik dat in de eucharistieviering van 4 februari hieraan aandacht werd besteed. In die viering, waarin pastor Van de Ven voorging en ons kinderkoor 'Doremnicus' zong, werd ik, op voordracht van onze geloofsgemeenschap en het pastoraal team, door kardinaal Eijk onderscheiden met de Willibrord-plaquette. Een blijk van waardering voor jarenlange inzet op diverse terreinen.

Een bijzondere bijkomstigheid was dat juist in de lezingen van deze viering 'het geroepen zijn' centraal stond. Allen zijn wij geroepen, niemand uitgezonderd. Bemoedigende, warme woorden van Paul van de Ven, de begeleiding van 'Doremnicus', de toekomstige generatie van onze gemeenschap, het gekozen slotlied: dat de Geest mag blijven waaien, de toegift: De steppe zal bloeien, één van mijn favorieten bij een uitvaart, de attenties, de warme woorden van zoveel parochianen, de vele kaarten. Weet allen, het heeft mij goed gedaan, geraakt!

Klaas Faber

Vrijwilligersdag H. Dominicus geloofsgemeenschap

Op 10 december werden de vrijwilligers van de Dominicus geloofsgemeenschap eens extra in het zonnetje gezet voor het vele werk dat zij verrichten voor de gemeenschap. Het werd een mooie viering met zang van alle koren, gezellig koffiedrinken na afloop en een heerlijke lunch in het parochiecentrum. Om 10.45 uur luidden de klokken als welkom voor de parochianen die onderweg waren naar de viering.

De voorzitter van de locatieraad Tom van Oostrom sprak voorafgaand aan de viering de vrijwilligers toe. Hij zette de vrijwilligers in het zonnetje en bedankte hen voor hun inzet. Het was een prachtige viering en de koren zongen stemmige liederen onder leiding van Reinier de Wit, Servaas Jacobs en Stijn Bruning.

Pastoor Hogenelst had een mooie overweging waarbij hij de vrijwilligers een bijzonder plekje gaf. Aan het einde van de viering werd een gedicht voorgelezen waarbij de rol van de vrijwilligers en de betekenis van hun werkzaamheden op een hartverwarmende manier werden weergegeven. Het was een viering waar iedereen met een warm gevoel op terugkeek. Na afloop van de viering was er koffie met een petitfour voor alle aanwezigen. Tijd om even bij te praten. Het was goed om te zien dat er zoveel vrijwilligers aanwezig waren. Na het koffiedrinken werden de vrijwilligers met eventuele partner uitgenodigd voor de lunch. Pastoor Hogenelst sloot ook aan. Zo'n 120 vrijwilligers met aanhang zochten een plaatsje in het parochiecentrum. Nadat iedereen gezeteld was, werd er aangesloten aan het buffet. Er waren salades, stokbrood,

paté, brie, camembert en huisgemaakte kruidenboter. Onder het genot van een drankje werd er genoten van de lunch. De sfeer was gezellig en gemoedelijk, er was verbinding. Mooi om te zien hoe mensen elkaar vonden in gesprekken. Wat de locatieraad betreft voor herhaling vatbaar; we zijn dankbaar voor de vele vrijwilligers die het kloppend hart zijn van onze geloofsgemeenschap.



Een levendige geloofsgemeenschap om te koesteren.

Vooraankondiging van het tweede parochiële 'Walburg open huis' op 1 juni a.s.

Als voorfase naar de ontwikkeling van een Walburgpad door de hele Suitbertusparochie heeft de Walburg-programmacoördinator Kirsten Benschop aan alle geloofsgemeenschappen gevraagd een 'open huis' te organiseren. Want hoe leuk is het om eens bij elkaar 'in de keuken' te kijken en de eigen kerklocatie én het dorp/de stad op een originele, interessante manier op de kaart te zetten! Na de aftrap vorig jaar door de geloofsgemeenschap van de H. Barbara in Culemborg, neemt de Dominicus geloofsgemeenschap Tiel dit jaar het stokje over.

Op **zaterdag 1 juni a.s.** staan de deuren van de Dominicuskerk wijd open om iedereen welkom te heten. Op verzoek van de Locatieraad heeft een voorbereidingsgroep een mooi programma samengesteld met als thema 'de 8 werken van barmhartigheid'. We laten graag aan onze medeparochianen én aan alle belangstellenden uit Tiel en omgeving zien hoe we – ook in oecumenische samenwerking – een eigentijdse invulling proberen te geven aan deze 'goede werken'. Er is een programma gemaakt dat begint met een gezamenlijke start rondom het centrale thema. Daarna is er een veelzijdig keuzeprogramma met activiteiten binnen en buiten de kerk. Die hieraan gerelateerd zijn. Een van de onderdelen is specifiek gericht op kinderen en jongeren.

Tot slot is er een gezamenlijke afsluiting waarbij teruggekeken wordt op het centrale thema. Het jongerenkoor Chantiel sluit het Walburg open huis af met een keuze uit hun repertoire.

Uiteraard wordt er voor de inwendige mens gezorgd met koffie, thee en limonade; met soep en broodjes.

U kunt op drie manieren deelnemen:

- Gewoon inlopen tussen 12.00 en 17.00 uur, een rondje in of om de kerk lopen, genieten van een kopje koffie in een van de gezellige zitjes, met een gezellig gesprek met andere aanwezigen of een kijkje bij de informatiestands.
- Aan alle onderdelen van het programma meedoen.
- Een onderdeel naar keuze uit het programma volgen.

De datum van het Walburg open huis is nog ver, maar we doen nu al de uitnodiging aan alle leden van de Suitbertusparochie om op 1 juni a.s. naar de Dominicuskerk in Tiel te komen en samen met ons dit 'open huis' mee te maken.

In het volgende nummer van Hartslag wordt het gehele programma gepubliceerd.



H.H. Petrus en Paulus Varik

Grotestraat 21
4064 EC Varik
T: 06 - 83450969

Secretariaat

E: secretariaat.varik@
suitbertusparochie.nl

Locatieraad

Voorz.: Frank Millenaar
Penningm.: Adri van de Geijn
Ron Hendriks
Secr.: Janneke Kamp

Pastoraatsgroep

Anna Sloot
Marie-Thérèse Pijls
Tony Akkermans
Anke van den Braak

Bankrekeningen

NL80 RABO 0350 6045 33
t.n.v. R.K. Kerkbestuur

Kerkebalans

NL88 RABO 0350 6050 68

Redactie

hartslag-varik@suitbertusparochie.nl

Reguliere viering

Iedere zondag om 09.00 uur

Stichting Vrienden van de Petrus en Pauluskerk te Varik

NL79 RABO 0159 2685 59

**De kerk is elk weekend
en in de schoolvakanties
van 09.00 uur tot
17.00 uur geopend.**

Pasen in jouw leven

Er is in het verhaal van ons leven soms een knik.
Het gaat anders dan je gedacht had.
Een verlies treft je.
Een vriend gaat van je heen.
Je huwelijk valt uit elkaar.
Contacten lopen dood.
Je eigen levensverwachting loopt vast.
Je vindt geen werk of raakt het kwijt.
Je komt alleen te staan.
Je moet op je oude dag je huis verlaten.
Je meest geliefde wordt dodelijk ziek.
Op de weg van je leven ligt een steen die onbeweeglijk lijkt.
Wie zal de steen weggrollen?

Op diezelfde weg kan er een ontmoeting plaatsvinden.
Iemand spreekt je aan.
Iemand ontmoet je.
Iemand tikt je op de schouders.
Een woord raakt je hart.
De steen komt in beweging.
Je kijkt niet in een donker gat, maar je ziet licht.
Je voelt je uitgenodigd.
Je voelt nieuwe kracht komen.

Het litteken blijft.
De wond heelt.

Je bent opnieuw aanwezig.

Marinus van den Berg



Vastenmaaltijd

Op **woensdag 27 maart om 18.00 uur** wordt er een gezamenlijke maaltijd in de Rank, naast de Protestantse kerk in Varik, gehouden samen met leden van de katholieke gemeenschap.

Vanaf 17.30 uur is de Rank geopend.

Het zal een sobere maaltijd zijn met soep en brood.

Wij hebben deze dag in de Goede Week gekozen om ons samen te bezinnen op het komende Paasfeest.

We willen niet alleen samen eten, maar ook samen bidden, luisteren en zingen.

Wilt u hieraan meedoen dan kunt u zich opgeven bij Marie-Thérèse Pijls (tel. 0344-652564).

U kunt zich nog opgeven tot en met maandag 25 maart.

Kosten per persoon: 5 euro (kinderen zijn gratis).

Een deel van de opbrengst zal ten goede komen aan het project van de Vastenactie.



Kruiswegviering

Op vrijdag 29 maart is er in de H.H. Petrus en Pauluskerk een Kruiswegviering om 15.00 uur. We lopen dan langs de statieën en kinderen geven hieraan hun uitleg.

Het St. Ceciliakoor geeft hieraan haar medewerking.

U wordt van harte uitgenodigd deze viering bij te wonen.

Voorganger is mw. Ineke Hooft.



12 mei: Moeder Maria

Op Moederdag mogen we ook bijzonder denken aan de Bijbelse moeder bij uitstek: Maria. Eerlijk gezegd vertelt het evangelie niet heel veel over Maria, toch is het genoeg om een diepe indruk na te laten. Als moeder ontmoeten we haar in de kerstverhalen. Ze wikkeld Hem in doeken, vertelt Lucas.

Een eenvoudig handeling: een moeder die haar pasgeboren baby beschermt en koestert tegen de kou. Tegelijk is het een handeling van ontelbare moeders, vaders, van al die zorgzame mensen die een ander willen beschermen. Helemaal aan het eind van het evangelie staat Maria onder het kruis van Jezus.

Een moeder ziet haar zoon sterven.

Wat een pijn moet er door haar hart gaan.

Ze is daar in de Bijbel sprakeloos. Ze staat er onder het kruis.

Stabat Mater... Ook hier staat zij voor al die mensen die niet wegvlugten van de pijn en het lijden van anderen. Ze hebben vaak geen andere troost dan er te zijn. Het lijkt een machteloos gebaar, maar dat is het niet. Door er te zijn, erken je de mens in nood, je laat zien dat haar of zijn lijden gekend wordt.

Maria is er voor Jezus bij zijn geboorte en bij zijn sterven.

Een moeder bij haar kind. Vlak voor Jezus sterft, geeft Hij Maria als Moeder aan de geliefde Leerling.

En de Geliefde Leerling is vanaf nu haar zoon.

Het is bijzonder dat de leerling geen naam heeft:

wij mogen allemaal die leerling zijn.

Jezus geeft zijn moeder aan ons.

In een van de oudste Maria-liederen vragen wij om haar moederlijke bescherming:

Tot u nemen wij onze toevlucht:

Wees onze bescherming, heilige Moeder van God,

Wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn,

Maar verlos ons uit Alle gevaren,

Gij, glorierijke en gezegende Maagd.



Agenda:

Inleveren kopij HS 3/2024: 23 april 2024

Vastenmaaltijd: Woensdag 27 maart 18.00 uur Rank, Protestante kerk Varik

Kruiswegviering: Vrijdag 29 maart 15.00 uur

Koffiedrinken: Zondag 24 maart, 21 april, 28 april, 5 mei en 26 mei

Zondagsschuur: De kinderen zijn iedere zondag van harte welkom.

Aan het begin van de viering gaan we vanuit de kerk naar de Zondagsschuur

Reliek H. Bernadette naar Nederland

De heilige Bernadette Soubirous komt naar Nederland. Een bijzondere schrijn met haar relik (een stuk van het gebeente) komt in april vanuit Lourdes naar Nederland en maakt dan een rondgang door het land. Tussen 1 en 29 april wordt de relik in alle zeven Nederlandse bisdommen ontvangen. Van 17 t/m 20 april is de schrijn in het Aartsbisdom Utrecht.

De rondgang begint op Tweede Paasdag (1 april) in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht en eindigt op zondag 28 april in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. In de weken daartussen wordt de relik in tal van kerken verspreid door het land ontvangen. Op al die plekken worden vieringen, processies en activiteiten rond de relik georganiseerd.

Bernadette Soubirous

De heilige Bernadette Soubirous (1844-1879) was het destijds 14-jarige meisje dat in 1858 in de Zuid-Franse stad Lourdes achttien keer een verschijning van Maria zag. Lourdes groeide daarna uit tot een van de grootste Mariabede-vaartoorden ter wereld, dat elk jaar door miljoenen pelgrims wordt bezocht. Bernadette trad enkele jaren na de verschijningen in bij de Zusters van Liefde in het Saint-Gildardklooster in Nevers. Daar overleed ze in 1879. Sinds 1925 ligt haar lichaam opgebaard in een glazen schrijn in de kloosterkapel.

In het kader van het proces tot zalig- en heiligverklaring van Bernadette zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw enkele stukjes bot bij haar weggenomen. Deze relieken worden in een aparte schrijn in Lourdes bewaard. Bij bijzondere gelegenheden wordt de schrijn of een kleinere reliekhouders in processies megedragen. Sinds enkele jaren leent het heiligdom van Lourdes een van de relieken voor kortere tijd uit aan bisdommen over de hele wereld. De relik is de afgelopen jaren al in tal van landen ontvangen.



Reliekenverering

Relieken zijn overblijfselen van heiligen. De verering van relieken speelt al eeuwenlang een belangrijke rol in het geloof van christenen. Het brengt de herinnering aan de betreffende heilige dichterbij en daarmee ook zijn of haar geloof in Christus. Voor gelovigen nodigt het nabij weten van heiligen uit om hun voorbeeld na te volgen en hun voorspraak bij God in te roepen. Met de rondgang van de relik van Bernadette door Nederland wordt ook de boodschap van Lourdes opnieuw onder de aandacht gebracht als plaats waar mensen kracht en troost kunnen vinden.

Rondgang

In Nederland bezoekt de reliekschrijn alle zeven bisdommen. Elk bisdom heeft een of meer kerken aangewezen waar deze wordt ontvangen. Daar wordt een programma georganiseerd en is het voor belangstellenden mogelijk om de relik te vereren. Houd voor informatie over de rondgang in het Aartsbisdom Utrecht de website www.aartsbisdom.nl in de gaten.

Wat vraagt God van jou?

Roepingenzondag 2024

Op 21 april is het weer Roepingenzondag: de jaarlijkse gebedsday voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven. Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen is een zeer belangrijke taak binnen de Kerk. De zorg om voldoende herders in de toekomst is een gezamenlijke en blijvende verantwoordelijkheid van alle gelovigen. Niet alleen op Roepingenzondag, maar elke dag opnieuw.

Het Interdiocesaan Roepingenoverleg, het landelijk samenwerkingsorgaan tussen bisdommen en religieuzen, heeft opnieuw materiaal uitgebracht om de aandacht voor en het gebed om roepingen te bevorderen. Thema van dit jaar is: Wat vraagt God van jou? Het is een oproep aan ieder mens om tijd en ruimte te vinden voor stilte en gebed, te luisteren naar de stem van God en op het spoor te komen van wat Hij vraagt.

Als gelovigen weten we dat God ons daarbij altijd mensen op onze weg stuurt om ons te helpen onderscheiden. Een bijzondere vorm van ondersteuning is dus het gebed om roepingen. Daarom nodig ik alle gelovigen uit hieraan mee te doen en lid te worden van de Diocesane Gebedskring om roepingen. Hierdoor ontstaat echt een kring van gebed en steun. Voor informatie en opgave voor de Gebedskring: www.ariensinstituut.nl/gebedskring of scan de QR-code bij dit artikel.

drs. P. Kuipers
Rector Ariënsinstituut en voorzitter van de Diocesane Roepingenraad



Conferentie Missionaire Parochie

Op zaterdag 6 april a.s. vindt in Veenendaal de derde conferentie van de Missionaire Parochie plaats. De twee eerdere edities trokken honderden deelnemers uit heel Nederland en Vlaanderen. Een gezamenlijke eucharistieviering, inleidingen, getuigenissen van parochies, ontmoeting en uitwisseling vormen de pijlers van het programma.

Het thema van de conferentie is dit jaar 'Volg Mij', naar de woorden van Jezus in het evangelie van Matteüs. Mirjam Spruit (Centrum voor Parochiespiritualiteit) en Arnoud Drop (directeur Alpha Nederland) zullen in de ochtend in gesprek gaan over de betekenis van deze woorden voor hedendaagse parochies. Mirjam Spruit: "Het heeft mij altijd gefascineerd dat Jezus' leerlingen alles achterlieten om Hem te volgen. Mijn vraag is dan ook: wat betekent dit voor mij, voor ons, voor onze parochies, in onze tijd?"

De conferentie vindt plaats op evenementenlocatie 'De Basiliek' in Veenendaal. Het programma op zaterdag 6 april duurt van 9:30 uur tot 17:00 uur. Op vrijdagavond 5 april zal er vanaf 19:00 uur een voorprogramma zijn met gezamenlijk gebed en aansluitend informele ontmoeting. Parallel



hieraan is er een ontmoeting voor jongvolwassenen, de zogenaamde Young People's MeetUp.

Meer (praktische) informatie en aanmelding is te vinden op www.missionaireparochie.nl. De online kaartverkoop sluit op dinsdag 2 april. Kaarten kopen aan de deur is mogelijk.



Leestip: Getuigen van de Verrijzenis

In de zomer van 2021 werd bij bisschop Harrie Smeets van Roermond een levensbedreigende ziekte geconstateerd. In plaats van bij de pakken neer te zitten, besloot de bisschop dat het tijd was om een aantal teksten die hij in zijn tijd als pastoor-deken in Venray geschreven heeft, te bundelen en uit te geven. In deze verhalen getuigt Mgr. Smeets van zijn diepe geloof dat het leven sterker is dan de dood. Hij kiest voor verhalen van ooggetuigen. Zij brengen de verrijzenis dichterbij ons. Mgr. Smeets overleed op 20 december jl. Van zijn boekje is nu de 3e herziene druk verschenen bij Adveniat. ISBN: 9789493279070, prijs: € 17,99

Nieuwe serie Kloostercast

Op woensdag 14 februari, aan het begin van de veertigdagentijd, startte een nieuwe serie van De Kloostercast. Tot Pinksteren (19 mei) is er iedere werkdag een nieuwe aflevering beschikbaar en te beluisteren via jouw favoriete podcast-app. Samen nemen ze je mee in de aandacht en rust van de kloosterwereld. Laat je inspireren door hun levenslange zoektocht naar een zinvol leven! In deze Kloostercast worden nieuwe kloosterlingen verwelkomd, waaronder de benedictijn Thomas Quartier, de jonge dominicanes Nadia Kroon en Peter Nissen, een emeritus-hoogleraar in kerkgeschiedenis en oblaat verbonden aan de Willibrordus Abdij in Doetinchem. Ook nieuw in deze Kloostercast is KRO-NCRV presentator Klaas van Kruistum.

De Kloostercast: een rustpunt in de hectiek van alle dag.



Bron: Kloostermagazine.nl

KINDERPAGINA

Pasen

Pasen is het belangrijkste feest in het onze kerk. We vieren dan dat Jezus na zijn dood is opgestaan. We noemen dat met een plechtig woord 'verrijzenis'. In het gedicht lees je hoe zijn vrienden erachter kwamen dat Jezus was opgestaan.

Heb je zin in een leuke knutsel?
Gebruik deze QR-code



Het graf is leeg

Maria is al heel vroeg wakker.
Ze denkt aan Jezus, haar Heer.
Waarom is Hij toch gestorven?
Waarom leeft Hij nu niet meer?
Maria gaat naar Jezus' graf.
De steen is voor het graf vandaan.
Het graf is leeg, Maria schrikt.
Zij is weer snel teruggegaan.



Ze roept: 'Petrus en Johannes!
Het graf is leeg. Gaan jullie mee?
Waar zou Jezus nu toch liggen?
Hebben jullie een idee?'



Petrus rent naar Jezus graf.
Ja, zo snel als hij maar kan.
In het graf liggen de doeken.
Hij begrijpt er niets meer van.
Waar is Jezus toch gebleven?
Hebben ze hem weggehaald?



Petrus is geschrokken
hij is naar huis gegaan.
Hij is bang voor de soldaten,
en heeft de deur op slot gedaan.

's Avond zitten alle vrienden
in een kamer bij elkaar.
Plotseling: verschijnt hun Heer...
Jezus leeft! Het is echt waar!
Kijk, de Heer toont hen de wonden
in zijn handen en zijn zij.
Jezus zegt: 'Ik geef je vrede!'
Wow! Wat zijn de vrienden blij!



Jezus zegt: 'Vertel de mensen wat
Ik voor hen heb gedaan,
want Ik ben voor hen gestorven
en uit de dood weer opgestaan.
Elke fout wil Ik vergeven en
Ik zal ze helpen in hun leven.

Wat een wonderlijke avond,
het verdriet is nu voorbij.
Dit verandert heel het leven.
Jezus leeft, Hij maakt je blij!



Bron: Bijbelidee.nl

Een vrolijk liedje

't is Pasen, zei de vink
en sloeg een liedje van plezier
en de merel op het dak,
in zijn allerbeste pak,
zong ook al dat het Pasen was
van tiere liere lier.
En de klokken luiden luid
boven alle vogels uit.
't Is Pasen, Alleluja.

't Is Pasen, zei de wind
en blies de wolken op de vlucht,
en het zonnetje dat scheen
dwars door alle nevels heen.
De bloemen staken overal
hun kopjes in de lucht.
Alle dingen werden blij
want de droefheid ging voorbij.
't Is Pasen, Alleluja.

't Is Pasen overal,
voor alle mensen klein en groot,
en met Pasen ieder jaar,
dan vertellen wij elkaar
dat Jezus wonderbaarlijk
is verrezen van de dood.
Hij kocht alle mensen vrij
van de zond en slavernij.
't Is Pasen, Alleluja.

Voor de melodie kan je
deze Qr-code gebruiken



Vrolijk Pasen allemaal

Samengesteld door Lilian Weijman, pw